

Snelle wind, koude kerst

december 2000

Indonesië ondergaat op dit moment in meerdere opzichten aan klimaatverandering: zowel politiek als milieutechnisch. Over het eerste ga ik niet uitweiden, dat wordt hier de hele dag overal al gedaan. Over de tweede klimaatverandering daarentegen hoor je bijna niemand. En dat terwijl deze verandering, als het zo doorgaat, wel eens langer kan duren dan de gemiddelde regeringsperiode van een democratisch gekozen president.

De klimaatverandering waar ik op doel is een zeer lokale en exclusieve aangelegenheid. Hij komt uitsluitend voor in volledig afgesloten ruimten en binnen het leefmilieu van de sociaal redelijk tot zeer welgestelden. Maar daar volstrekt het zich dan ook in volle hevigheid. Want hoewel de temperatuurmeter in hotels, auto's, treinen en bussen de aangename temperatuur van 21 graden Celsius aangeeft, beslaan ruiten van die gelegenheden binnen een mum van tijd aan de buitenzijde en verlaat ik doorgaans na enige tijd totaal vernikkeld het pand.

Mijn aanvankelijke verbazing over de afdeling bontjassen in de betere warenhuizen verbaast me sinds enige tijd niet meer: ook ik waag me tegenwoordig uitsluitend gehuld in trui, met hoofdbedekking en schoenen met sokken naar 'de betere' restaurants, café's, bioscopen, shopping-malls, hotels en zelfs woonhuizen. Het is een eigenaardige sensatie om bij het betreden van een pand een extra kledingstuk aan te trekken ter bescherming tegen het daar heersende klimaat.

Wat me nog steeds verbaast is dat Indonesiërs in dergelijke 'luxe' omgevingen totaal geen last schijnen te hebben van dat wat ik als kou ervaar. Gehuld in luchtige katoenen bloesjes, minirok of korte broek lijken ze ongevoelig voor de niet aflatende koude luchtstroom die de AC (angin cepat = snelle wind) veroorzaakt. Wat is hier aan de hand, waarom hebben mijn medereizigers geen last van die wind? Misschien bevat de trits 'wind = fris = gezond' de sleutel tot de oplossing van het raadsel. In een land

□

waar de beter gesitueerden iedere vorm van eenvoudige lichaamsbeweging (lopen) zoveel mogelijk vermijden, lijkt het ondergaan van een frisse bries een goed alternatief om toch 'iets gezonds' te doen. Zoiets als het bekijken van een voetbal- of volleybalwedstrijd op tv ter vervanging van zelf de benen strekken. Voor het juiste kerstgevoel voorzien de betere gelegenheden behalve in koude ook in kerstbomen, jingle bells en wat dies meer zij. Als het weer in Nederland dus niet spoedig een meer winters karakter aanneemt dan rest de liefhebber van een koude kerst dus nog altijd de mogelijkheid een ticket naar Indonesië aan te schaffen.



Fijne kerstdagen!

Pauline van Roosmalen
